



geluidsfragment

Rode en witte radijs

Ik heb rode en witte radijs
Geen vooze maar mooie radijs
Loop ik langs de grachten en straten
Heb een ieder me zo in de gaten
'k heb rode en witte radijs
Geen vooze maar mooie radijs
En o wat een pret as ik me strot openzet (stem weer op zet)
Drie centen me bossie radijs

Oorspronkelijke tekst: Louis Davids. Het Nederlands Volksbuurtmuseum heeft haar best gedaan om rechthebbenden te traceren.
Als iemand meent rechten te kunnen laten gelden, dient deze zich binnen drie weken te melden.

You tube Jopie Koopman in 1934 uit film Bleeke Bet *Ik heb witte en rode radijs*

Smartlap Broekie van Jantje

Er was eens een haveloos ventje
Die vroeg aan zijn moeder een broek
Maar moeder verdiende geen centje
En vader was wekenlang zoek
Ach moedertje, geef me geen standje
Er zit in m'n broekie een scheur
De jongens op school roepen: "Jantje,
Jouw billen die zien we der deur"

De moeder werd ziek van de zorgen
Lag stil en bedrukt in een hoek
Geen mens die haar centjes wou borgen
En Jantje vroeg toch om z'n broek
Toen heeft ze haar rok uitgetrokken
De enigste die ze bezat
En ze maakte van stukken en brokken
'n broek voor haar enigste schat

Nou konden ze Jantje niet plagen
Nou waren zijn billen niet bloot
Maar voor hij z'n broekie kon dragen
Ging moeder van narigheid dood
Ze stierf van het sjouwen en slaven
Vervloekt en verwenst door haar man
Toen Jantje haar mee ging begraven
Toen had ie zijn broekie pas an.

